

# Lennart Cronholm avliden Var en av veteranerna i Vårluftsrevyerna

Familj Publicerad 15 april 2006 kl. 04:00

**Lennart Cronholm**, Tomelilla, har avlidit i en ålder av 88 år.

Han var född i Ängelholm, som mellanbroder till de tidigare avlidna Sven och Gösta. Efter att ha hoppat av realskolestudier i Ängelholm kom han tidigt ut i försvarslivet och arbetade ett antal år på Sydsvenska Läderfabriken. Under 40-talet ingick han äktenskap med Margit från Borstahuset och bodde och verkade i Landskrona, där han förestod Hagströms Musik.

Redan som 16-åring bildade han sitt första band, en dansorkester. I yngre år verkade han länge som trubadur, bland annat på Larödsbaden och Vikens hotell samt Nannas vinrestaurang i Landskrona. Långt senare, efter flytt till Åseda 1981, drog han igång Uppvidinge storband men ledde också Ålmeboda spelmannslag och var även riksspelman.

Under sin Helsingborgstid, från tidigt 50-tal, bodde han först med sin familj i innerstaden för att 1965 flytta till Domsten. Han arbetade därvid som annonssäljare på Helsingborgs Dagblad och medverkade på ledig tid i Vårluftsrevyerna tillsammans med bland andra Fredy Jönsson, Hans Jacobsson och "Tylle" Herrlin.

År 1974 flyttade Cronholm med andra makan, Marianne, född Lennings, till Ålmeboda vid Tingsryd. Under sin tid i Småland belönades han för sina insatser på olika områden med två kommuners kulturpris, först i Tingsryd och därefter i Uppvidinge. Han utnämndes också till hedersborgmästare i Åseda.

I Åseda var Lennart Cronholm platschef för ett av Din Dels regionkontor. Han engagerade sig också i Korpens verksamhet, särskilt fotboll, och lät medlemmarna i Missionskyrkan ta del av sin musikalitet, både vad gäller virtuost gitarr- och violinspel och finstämd sång.

År 2000 flyttade Cronholm, för att komma närmre sin ende son, till Tomelilla och fortsatte där att energiskt sälja annonser för specialtidningen Åkeri & Transport som ges ut av Vimmerby Tidning.

Han var också en stor jazzälskare. Oljemåleri var ett annat intresseområde där han inspirerades av sin farbror, den under första halvan av 1900-talet verksamme konstnären William Cronholm.

I ungdomen ägnade han sig åt allehanda sporter och utövade några år på 30-talet fotboll i Landskrona BoIS. Så sent som i fjor skrev och utgav han en 100-sidig bok, Den röda tråden, om sitt innehållsrika liv.

Hans närmaste är barnen Margareta och Catharina, båda Helsingborg, Ann, med make Stephan Ekelund, Skånes Fagerhult, Måns, Södra Kverrestad, Tomelilla, Malena, med make Omar Nouicer, Malmö och Josefine, med make Johan Bröndsted, Köpenhamn, samt barnbarn.